

## Pieter Schuurmans

- 28 jaar
- getrouwd met Lynn Nouwen
- papa van Tuur en Pepijn
- woont in Kaulille



'Kansen creëren voor iedereen is mijn motto. Verenigingen en jongeren draag ik daarbij een warm hart toe.'

Pieter

Een jong monument in Kaulille. Zo typeer je Pieter (28). Pieter valt op! Niet alleen door zijn imposante verschijning maar zeker door de vele initiatieven die hij op stapel zet of ondersteunt.

Pieter is gehuwd met Lynn Nouwen en papa van Tuur (5) en Pepijn (3).

Wat Pieter niet kent, moet nog uitgevonden worden. Handig, alert, intelligent, creatief. Probleemoplossend met een zeer grote dynamiek. Pieter deelt graag zijn kennis en kunnen!

Getuige hiervan: KLJ Kaulille, Krachtbal Poederjongens Kaulille, Venderliersgroep Alferi, ... Ergens iets te doen? Pieter is er graag bij ... maar vooral: Pieter zet zich in.

Zijn beroep als leraar is hier zeker niet vreemd aan. Dagelijks staat hij voor jongeren en weet als geen ander wat er zich afspeelt in hun leefwereld en probeert hen te begeleiden. Pieter zien ze graag.

Met hart en ziel wil Pieter kansen voor iedereen en zich hiervoor inzetten. Bijdragen voor het wel en wee van jonge gezinnen! Het mee ontwikkelen van speel- en ontmoetingsruimte voor onze jeugdigen. Verenigingen ondersteunen en drempels verlagen zodat iedereen mee is.

Pieter: nee cr me van ne kerel!



KANSEN VOOR IEDEREEN

## VIA IN HET STRAATBEELD

Burgemeester Stijn Van Baelen, en het Via-team waren op 9 en 23 juni op een frisse en originele manier in het straatbeeld. Kort en krachtig! Velen namen de kans om bij een tasje koffie een praatje te slaan of te melden wat op het hart lag...

Onder en tussen de mensen is het te doen! Vandaar alvast deze eerste acties met vooral 'luisterende oren'.



'De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is.'  
Godfried Bomans

Een fijne vakantie!

**Via**  
met hart & ziel



## Een warm hart voor Bocholt

✓ Op de koffie

✓ Via gaat voor...

✓ Wie is nieuw?



'Mijn droom: goede en eerlijke communicatie met begrijpbare taal ... zodat iedereen mee kan.'

Joke

**Joke Baselet**

- 31 jaar
- getrouwd met Frank Savelkoul
- mama van Giel en Gust
- woont in Kreyel

Joke (31) is een toffe en dynamische jonge dame. Ze praat gedreven en begeistert. Ze zet zich overal in met volle goesting en vooral: goedlachs!

Gehuwd met Frank Savelkoul en super trots op haar twee energieke rakkers: Giel (5) – bijna profvoetballer en Gust (3) die het nog niet weet.

Joke is geboren en getogen in Kaulille. Sinds 2010 deelt ze als inwoner van Kreyel, er alle wel en wee. Volgens haar is dit één van de warmste buurten van Bocholt. Wij geloven haar!

Als maatschappelijk werker in het OCMW van Bree weet ze tot waar menselijke problemen kunnen leiden en welke oplossingen mogelijk zijn. Via projectwerking rond welzijnshakels en kinderarmoede probeert ze structureel te helpen.

Joke valt op als vrijwilliger van het eerste uur. Ze heeft een groot hart en helpende handen voor de gezinsbond, de buurtwerking van Kreyel en het Bocholter carnavalsleven.

Slagwoorden van Joke: openheid, eerlijkheid, begrijpbare communicatie...

Zeg nu zelf: Joke is een idealiste in hart en ziel die er voor gaat ... en die hebben we zeker nodig!



OPEN EN EERLIJKE COMMUNICATIE



met hart & ziel

Gaat voor...

zorgzaam en veilig dorp op mensenmaat!

een propere gemeente

een mooi en gezellig Bocholt met kansen voor iedereen zonder onderscheid

een gemeente waar het goed is om te leven!

veilige schoolomgevingen

gelijke kansen

een Bocholt waar sporten voor iedereen mogelijk is



'Op stap naar een dorp waar iedereen content is.' Want samen maken we van kleine momenten n groot geheel'

Guido

**Guido Schonkeren**

- 58 jaar
- gehuwd met Carine Aerden
- vader van Katrijn en Michiel
- woont in Reppel

Iedereen in Reppel kent Guido Schonkeren (58). Zijn eerste fanclub: vrouw Carine Aerden, kinderen Katrijn en Michiel en zijn jonge oogappels Niel en Nelle.

Guido werkt met hart, ziel en handen. Bij ramen – en deurenfabrikant Profel waar hij werkvoorbereider is, kunnen ze dit getuigen. Dit straalt natuurlijk ook af in zijn betrokkenheid met het buurt – en verenigingsleven.

Als Guido niet thuis is, tref je hem bij één van zijn vele verenigingen: Racing Plufine Reppel, Dorp met Toekomst, buurtwerking, comit sfeerwandeling... ga hem best daar eerst zoeken.

Als onmisbare handige Harry ondersteunt Guido in Reppel zowat elke activiteit: kermiskoers, schoolfeest, KSA... Dit zijn volgens hem de ideale locaties om een praatje te slaan en voeling te houden met de mensen. Wat er onder het volk leeft? Guido kan het weten!

EEN VOOR ALLEN... ALLEN VOOR EEN

